

## דברי סכום ותודה לאשחר יופה

טיול דרום אמריקה 12.2.2017 עד 8.3.2017

קבוצת אנשים התקבצה לה לטיול כשהיעד דרום אמריקה ופטגוניה.....צ'ילה, ארגנטינה וברזיל. קבוצת אנשים שרק חלק מזערי ממנה מכירים זה את זה, ובעוד השאר זרים ואפילו אינם יודעים לקרא לשני בשמו.

כולנו יחד, המדריך ואנשי הקבוצה מובלים ע"י ציפיה. כל אחד מנקודת עמדתו ומבטו.

3 היבטים מצטרפים לתשתית טיול מהנה ומלמד.

המדריך ( ההכנות מראש וביצוען )

התכנים

הקבוצה

- באשר **לתכנים** היה זה טיול ליבשה יפיפיה. בשלש הארצות התהלכנו רגלית, נסענו באוטובוס, ברכבל בגיפ ושטנו בסירה. לא יכולנו אלא לפעור פה למראות הקסומים של פסגות ההרים, שלג קרחונים, גליישרים, נהרות מפלי מים יערות אגמים בעלי חיים וציפורים....ועוד ועוד.....

הנשמה נעתקה מיופי, עשינו כדי להכיל את היופי כולו ולהיות בטוחים שנצליח לשמור עליו ולהרבה זמן ובתוכנו.....

הסיורים בעיירות ובערים גם הם הביאו אלינו סגנון ותרבות חדשה ושונה מהמוכר בארץ, שלא לדבר על האוכל- סטייק מהודר, אסדו, אימפדנס , אלפאחרוס.....דגים....

ארוחות הבקר בבתי המלון היו בדרך כלל מלכותיות וטעם הקפה המהביל גם באתנחתות שבדרכים. נחשפנו לתרבות הטנגו, הריקוד העממי ומעל לכל חווית הקרנבל.

למדנו להכיר את מזג האוויר " השובב" כשלרגע שמש ואחר כך גשם שוטף ורוח..... לנו היה מזל מדהים וכמובן הכל בזכות המעיל הכתום של יעקב.

למדנו את הציפורים, הקונדור, הפלמינגו, היען . את הגואנקו, עדרי הכבשים ועוד.

חוינו את המוצילרוס בתחרות ובהדרת תלבושתם והזקיפות על הסוס.

הכל נחוה בהוויה של אותנטיות מקומית, מעוררת התרגשות והכרות עם החדש.

באשר לתכנים הרי שאלה היו מלווים בידע שאין לו סוף. ידע והסברים מעמיקים, מדויקים עד פירטי הפרטים של הנפשות הפועלות פוליטית ותרבותית. ידע שתאר את התהליכים האנושיים והכלכליים שחוו העמים והישויות. ידע שנגע להיסטוריה ולעכשווי

והלוואי ונצליח לשמר וליזכור מה שיותר...ובתוכנו.

- **הקבוצה- 24** אנשים התקבצו להם באוטובוס אחד, ללינה בבית מלון אחד, לארוחה סביב שולחן אחד.  
24 אנשים שהם 24 ישויות שונות כשלכל אחד מאתנו הייחודיות היפה שלו.

יפה היה לחוות יחד, תהליך של הכרות ויש בנינו שההכרות לעומק. יפה היה ליראות התגבשות של קבוצה כשכולנו עושים ומשקיעים להצלחת הטיול. וכמו שאומרים: הקבוצה זרמה....זרמה עם ההוראות וההנחיות והכל בנועם ושיתוף פעולה.

בקיזור, קבוצה לתפארת שהגיעה והשיגה את יעדי המסע לדרום אמריקה.

ואחרון אחרון ראשון- **המדריך אשחר** מה אומר ומה אדבר.....

אשחר. אווירת הקבוצה, יעדי הקבוצה והטיול כולו...כיצד יראה, מה יהיה אופיו, כיצד יתבצע ומה יהיו הישגיו הם במידה רבה מאד על כתפיו של המדריך כשהוא גם מנהיג הקבוצה.

אשחר, אתה מנהיג שהוא אנציקלופדיה מלאה וגדושה כל כך.

נסעת עם קבוצת אנשים מבוגרת ממך, נהיית לחוות צעיר מלח הארץ שמנהיג אותנו.

היית והיינו כולנו נפעמים מהידע העצום שאתה נושא- וקפידה אמיתית. מהפדנטיות שאתה מנהל את הדברים וכמו שציינת אתה " פיין שמקר "ורק לחיוב.

כל פרט ופרט היה חשוב לך, כשיש ואתה נאלץ להיאבק כדי להשיג את הסטנדרטים הגבוהים אותם אתה רוצה להעניק לקבוצה.

חדר ראוי בבית מלון.

עגבניות על בופה ארוחת הבקר.

מיקרופון תקין ועוד...ועד לאחרון הפרטים.

היית רגיש לצרכיו של כל משתתף, דאגת לנו, הרגשתי והרגשנו כולנו כי חשוב לך מאד שנהנה.

אשחר, בקיזור ולעניין...אתה מדהים. הלכתי אחריו "על עיור" כמו שנאמר...."בעיניים עצומות" מנהיג נעים וגם יפה.

איש אשכולות אמתי.

מצדיעה לך (אישית) ובשם הקבוצה כולה.

תודה אשחר...והרבה.

היה מאלף.



**PDF Complete**

Your complimentary use period has ended.  
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

וכמו שאתה נוהג, אסיים בשיר. "שיר לדרום אמריקה" \ ez

השיר :

דרך ארוכה, העין שכורה מן המראות.  
דרך ירוקה, יפה כמו תפאורה בשלל אורות.  
דרך עתיקה, אני הוא דרום אמריקה אי שם  
קולי וגם דמי זורמים להם כנחל אל הים.

כל הקולות ביחד  
שיר מעלות ביחד.  
כל בן אנוש זמר  
עץ ונישא לו ברוח  
שירו אחים ביחד  
תנו לתקווה כנפיים  
יחד בקול גדול.

רשמה : תמר ישראלי.